

Eerste brief uit Brugge aan Zee

Varend op de binnenwateren
van Brugge naar Bremen
voorbij de krochten van het verleden
in het Magna Frisia
en schaatsend op de bevroren beemden
achter de brede rug van Robrecht de Fries,
de grootste graaf van Vlaanderen
door zijn verzonken tijd en land
droomde ik eertijds als romantische knaap
van een oude burcht omringd
door grachten en moerassen
waarin een jonge jonkvrouw
daar dan altijd,
altijd op mij wachten zou.

Te midden van strijdende monniken
dolende ridders
en de valkeniers van de valkerij.

Nooit ver van onze gekartelde kusten
onder het schijnsel van fakkels en vuurtorens.

Hendrik Carette

Oktober 2013